

## NIEUWSBRIEF

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website [www.proosdijlanden.nl](http://www.proosdijlanden.nl)

Croonstadlaan 4-A  
3641 AL Mijdrecht

Secretariaat:  
E [info@proosdijlanden.nl](mailto:info@proosdijlanden.nl)

Ledenadministratie:  
E [administratie@proosdijlanden.nl](mailto:administratie@proosdijlanden.nl)

## Augustus 2019

### Gratis antiëktaxaties door experts van

### “Tussen Kunst & Kitsch” in De Willisstee op 19 oktober 2019

Onze historische vereniging ‘De Proosdijlanden’ bestaat 35 jaar. U kunt het jubileum meevieren, want op 19 oktober a.s. kan eenieder in De Willisstee antieke kunst laten taxeren. Daarvoor zijn twee experts beschikbaar, bekend van tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch’.

Naast de taxaties biedt het programma die middag uitgebreide informatie over onze werkgroepen genealogie, archeologie, monumentenbeheer en het documentatiecentrum van de vereniging aan de Croonstadlaan in Mijdrecht. Het geheel wordt omlijst door nostalgische beeldpresentaties en passende muziek.

#### Joseph Estié

Joseph Estié<sup>1</sup> taxeert Europees porselein tot 1890, meubelen en zilver en gespecialiseerd in Delfts aardewerk.

#### Bas Hesselink

Bas Hesselink taxeert boeken, prenten, gravures en tekeningen. ‘Een kostbaar boek is kostbaar geboren.’

#### Waardebepaling

In De Willisstee is het op 19 oktober mogelijk om zelf (vermoedelijke) kunstschaten te tonen om zo meer informatie te krijgen en een inschatting van de waarde te maken. Iedereen die dat wil, kan zich aanmelden via [info@proosdijlanden.nl](mailto:info@proosdijlanden.nl) De experts zullen tussen 14.00 en 16.00 uur objecten publiekelijk taxeren. De zaal is open vanaf 12.30 uur.

Belangstellenden zijn ook van harte welkom als publiek, zonder voorwerpen om te laten taxeren. Kijk voor meer informatie op: [www.proosdijlanden.nl](http://www.proosdijlanden.nl)



<sup>1</sup> Afbeeldingen afkomstig van website AVROTROS – Tussen kunst en kitsch

## Informatieavond over reis Ierland op 12 september

Er komt weer een reis naar Ierland van 18 t/m 25 mei 2020. Een themareis voor moderne pelgrims langs hoogkruisen, een middeleeuws pelgrimsoord in het noordwesten, het prehistorische Newgrange en in Dublin het beroemde *Book of Kells*. Een kennismaking met de Iers-Keltische traditie die vanaf de zevende eeuw de Europese cultuur diepgaand heeft beïnvloed. Daarnaast ook natuur, zoals wandelen bij oude ruïnes en langs hoge kliffen.



In de voetsporen van een ridder, die als pelgrim naar Ierland ging en daarna in de regio Utrecht een Iers getint klooster stichtte. Van daaruit werd de omringende regio (toen nog moerasland) ontgonnen o.l.v. bisschop Godebald, die hiervoor als proost een begin had gemaakt met de ontginning van de Ronde Venen; hij was zo enthousiast over dit klooster in Ierse stijl, dat hij er later zelf intrad.

Met de vorige Ierse reis, in 2018, gingen zo'n twintig mensen mee uit Mijdrecht en Uithoorn. Diverse personen meldden toen al dat ze helaas niet konden, maar dat ze zich aanbevolen hielden als we nog eens zo'n reis gingen organiseren. Die nieuwe kans is er nu! En wie voor het eerst hiervan hoort, is uiteraard ook uitgenodigd.

Op **donderdag 12 september 2019** vindt er een informatieavond plaats, vanaf 19.30 uur in zalencentrum 'Irene' bij de Janskerk, Kerkstraat 11 in Mijdrecht. Truus Kreeft en Gert Landman vertellen over de komende reis die zij zullen leiden.

Vanaf half acht staat de koffie klaar, en ook de beamer met een overzicht van de reis (de excursies, de wandelingen etc.). U kunt alles vragen wat u weten wilt om te zien of dit iets voor u is. Van harte welkom, graag tot dan!

Gert Landman en Truus Kreeft



## Giften voor documentatiecentrum

Met enige regelmaat ontvangt ons documentatiecentrum aan de Croonstadlaan in Mijdrecht diverse attributen, boeken of andersoortig historisch materiaal.

Zoals onlangs ook van de familie Aarsman, Wulpenlaan Vinkeveen: een grote hoeveelheid pijpenkoppen. Hartelijk dank.

Nu al kunnen we verklappen dat in het decembernummer van onze Proosdijkoerier opnieuw een bijdrage van Pieter Siphema komt over speciale voorbeelden van dit vroegere rookmateriaal.



## De Karper

Vanuit het fotoarchief van de familie Werring ontvingen wij onlangs bijgaande foto's. Een nostalgische terugblik naar de roeibotenverhuur en uitspanning 'de Karper' aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen.

De foto's zijn van de beginjaren zeventig van de vorige eeuw. Er lagen destijds ongeveer 40 roeiboten voor de veelvuldig aanwezige vissers, waarbij inderdaad de vangst van een flinke karper niet uitgesloten was.

Saillant detail is de overstap van de zaak naar Pepsi cola, omdat de chauffeur van de leverancier van het vorige merk met de vrachtwagen compleet was verzakt op het zompige achtererf. De zaak is in 1996 opgeheven en op de bewuste kavel is later een compleet nieuw pand gebouwd.





## Ter nagedachtenis aan Chris van der Linden

“Zijn laatste vlucht is begonnen.”

Aldus de begintekst in de rouwadvertentie. Chris van der Linden heeft de regionale geschiedenis een niet onbelangrijke dienst verleend in zijn zoektocht naar de overblijfselen van de in onze regio tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen en vooral ook zijn aandacht voor de nabestaanden van de omgekomen bemanningen. Chris heeft hiermee aan de nabestaanden een geweldige dienst geleverd. Op 20 augustus jl. kwam zijn zoektocht definitief ten einde.



In 2018 zijn diverse gedenkzuilen op de plaatsen van de crashes onthuld en ook in de volgend jaar te houden tentoonstelling in het museum van Jan Compier zullen de objecten uit de verzameling van Chris een prominente plaats innemen. Op de website van Henk Butink (ook maker van bijgaande foto's) vindt u een uitgebreide bloemlezing over de vliegtuigcrashes.

Op deze website is de Kunstgalerij (met de diverse gedenktekens) aangevuld. Naast de onlangs geplaatste gedenkzuilen van de Duitse toestellen is ook het nieuwe informatiebord van het Robert Moultonpad opgenomen.

Zie: <https://www.butink.nl/2018-gedenkzuilen-oorlogsvliegtuigen-wo-ii-de-ronde-venen>

### Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog in De Ronde Venen (2020)

In het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 bereiden het Poldermuseum Waverveen en het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen een tentoonstelling voor over de Tweede Wereldoorlog in De Ronde Venen (te zien vanaf maart 2020). In de tentoonstelling wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderzoek van Chris naar zes vliegtuigen die in de oorlog zijn gecrasht in De Ronde Venen.

In de [trailer op YouTube](#) ziet u een voorproefje van het interview met Chris dat rekening houdend met de situatie op voorhand is opgenomen en onderdeel zal uitmaken van de tentoonstelling. Chris vertelt in het interview gepassioneerd over de waarde van zo'n onderzoek, de betekenis voor de nabestaanden en natuurlijk de vaak spannende verhalen die ermee samenhangen.

## Belangrijke data 2019

14 september	10.00 uur	Jaarmarkt	Wilnis
19 oktober	13.00 uur	Viering 35-jarig bestaan HV	Willistee
21 november	20.00 uur	Algemene Ledenvergadering + lezing	Oudheidkamer
15 december	14.30 uur	Optreden Maastrechter Staar	Driehuiskerk



### **Sfeerbeeld van Waverveen uit de vorige eeuw**

*Let u vooral op de paardenkarren en de elektriciteitspalen.*

*Bent u bekend met de situatie? Weet u op welke plek deze foto genomen is?*

*Wij laten ons graag voorlichten. Uw reactie welkom via [info@proosdijlanden.nl](mailto:info@proosdijlanden.nl)*

---

**Lid worden van onze vereniging** kan door een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te sturen naar [administratie@proosdijlanden.nl](mailto:administratie@proosdijlanden.nl). U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, opsturen naar:

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht.

U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift "De Proosdijkoerier".

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkoerier per post vragen we een vrijwillige extra bijdrage van € 5,00).

*Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden. Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe bedoelde button op de homepage van onze website: [www.proosdijlanden.nl](http://www.proosdijlanden.nl)*

*Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische Vereniging.*

