

NIEUWSBRIEF

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website www.proosdijlanden.nl

Croonstadlaan 4-A
3641 AL Mijdrecht

Secretariaat:
E info@proosdijlanden.nl

Ledenadministratie:
E administratie@proosdijlanden.nl

Februari 2019

DE ZEVEN DOCHTERS VAN BOER PEUPI



Een volle zaal bij de door Fons Compier gemaakte film over boer Peupie.

Op woensdag 30 januari vertoonden we onder grote belangstelling de vierdelige film van Fons Compier, die hij in 1976 maakte met jongeren van de plaatselijke KPJ. Met dank aan Arie Noteboom, CHM Multimedia Services, die de films digitaliseerde. De opnamen vonden destijds plaats aan de Proosdijerdsweg in Waverveen. Het verhaal gaat over het wel en wee van boer Peupi en zijn zeven dochters. Bij de voorstelling waren naast veel andere belangstellenden ook diverse acteurs en actrices van toen! Veel complimenten voor de opnames, montage en regie, alsook voor de aanvulling met muziek en geluidsfragmenten van toen! Een leuke, gezellige nostalgische avond, die zeker navolging verdient.

Lezing over scheepswerven

De heer Henk Stofberg geeft op **21 maart** (*let op aangepaste datum*) een lezing over het geslacht Stofberg als scheepsbouwers (1785-heden) en over de verdwenen scheepswerven Stofberg.

De presentatie gaat over scheepswerven in het naburige Oudewater, maar ook andere scheepswerven van Stofberg in Mijdrecht, Wilnis, Ouderkerk a/d Amstel, Woerden, Lemmer, Aalsmeer en Leimuiden komen aan de orde. Tevens staat dhr. Stofberg stil bij de nog immer actieve werf in Enkhuizen.



Lezing 'Na de bevrijding' door dhr. A. van Liempt

Journalist en auteur Ad van Liempt, bekend van o.a. de Tv-programma's 'Andere Tijden' en 'Nova', verzorgt op **16 april** na onze algemene vergadering een lezing met als titel "Na de Bevrijding". Nederland explodeerde zo ongeveer toen het bevrijd werd van de Duitse bezetter. Dagen, weken, hier en daar zelfs maanden duurde het feest van de vrijheid.



Maar daarna volgde voor bijna iedereen de ontuchtering. Het immense verdriet in de uitgedunde joodse gemeenschap toen die zich realiseerde dat bijna niemand van de gedeporteerde familieleden en vrienden zou terugkeren. De machteloosheid van grote delen van de bevolking over dat het allemaal zo langzaam ging, de wederopbouw, de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, het verdwijnen van de schaarste en de armoede. Het waren loodzware jaren, waar geen einde aan leek te komen.

Proosdijkoerier

Het maartnummer van onze Proosdijkoerier is opnieuw een fraaie editie, zoals u die van ons gewend bent.

Boordevol met aan de regio gelinkte artikelen en rijk aan foto's en andere passende illustraties.

We duiken de Mijdrechtse Dorpsstraat in. We kijken naar de eerste ontginningen en naar vroegere ordonnanties.

Het wapenbord in Waverveen, de kermis in Vinkeveen en de kades aan de ooststrand van ons gebied, de hervormde kerk van Wilnis en een jubileumfeest in Uithoorn; het wordt allemaal toegelicht.

Met dank aan al onze vaste medewerkers: het ziet er weer prachtig uit.

U zult er zeker veel plezier aan beleven!





Het Turfschip 'de Ronde Veenen' van Nicolaas van der Wilt; een motorschip met steunzeil met de mast gestreken. Foto aangeleverd door Bert Pols, de kleinzoon van Van der Wilt, de schipper, van de boot die ook op het schilderij hieronder staat.

Schilder Gijsbert Pols

In het artikel over Gijsbert Pols in de laatste Proosdijkoerier van 2018 werd een oproep gedaan aan de lezer om, als hij of zij misschien bekend was met een schilderstuk van Pols, dat via het e-mailadres op de site <http://schilder-g-pols.abvisser.nl> te melden. Dit heeft inmiddels het verrassende, leuke resultaat opgeleverd van *zeven* nieuwe schilderijen.

O.a. een mooi beeld van De Heul met de boot van Gert Voorbij, een bakkerij aan de Herenweg, een boerderij aan de Hoofdweg in Waverveen en het hierbij bijgeplaatste turfschip van N. v.d. Wilt uit Vinkeveen. Nogmaals dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd (w.g. Ab Visser en Mies Visser-Pols)



Gezocht coördinator Gildewandelingen

(helaas hebben we eerder in deze oproep een foutief mailadres genoemd; hieronder het juiste)

Gilde De Ronde Venen organiseert jaarlijks tussen begin april en eind september gidswandelingen door Vinkeveen. De gids vertelt tijdens deze wandeling op de dinsdagavond of zaterdagmorgen over de ontstaansgeschiedenis van dit karakteristieke lintdorp. De wandeling gaat langs kenmerkende gebouwen en de sporen van de geschiedenis in het landschap. Eén en ander wordt omkleed met anekdotes over illustere inwoners. Aan het einde van de wandeling is het mogelijk om met een gids de toren van de RK Kerk te beklimmen en te genieten van het uitzicht.

Voor de organisatie van deze wandelingen is het gilde op zoek naar een nieuwe coördinator. Deelnemers melden zich via de website of e-mail bij de coördinator. Deze bevestigt de aanmelding en vraagt aan de betrokken gidsen wie er beschikbaar is. Contact met het Pannenkoekrestaurant 'Het Voordek' van Vinkeveen Haven is nodig om de start van de rondleiding aldaar met een kopje koffie of thee en een eerste inleiding te laten beginnen.

Heeft u interesse in deze leuke organisatieklus, neem dan s.v.p. contact op met wandelen@gildedrv.nl



Zie ook de website: <https://gildedrv.nl/wandelen/>

Belangrijke data 2019

Data en tijden vooralsnog onder voorbehoud:

21 maart	20.00 uur	Lezing Scheepswerven/ Stofberg	Oudheidkamer
16 april	14.00 uur	ALV + lezing A. van Liempt	Oudheidkamer
12 oktober	11.00 uur	Vrijwilligersdag en 35-jarig bestaan HV	Oudheidkamer
21 november	20.00 uur	Algemene Ledenvergadering + lezing	Oudheidkamer

Lid worden van onze vereniging kan door een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te sturen naar administratie@proosdijlanden.nl. U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, opsturen naar:

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Croonstadtdlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht.

U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift "De Proosdijkoerier".

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkoerier per post vragen we een vrijwillige extra bijdrage van € 5,00).

Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden. Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe bedoelde button op de homepage van onze website: www.proosdijlanden.nl

Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische Vereniging.

