

Nieuwsbrief

Historische Vereniging De Proosdijlanden



Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website: www.proosdijlanden.nl.

De Ronde Venen, juli 2015

Zomermarkt

Met een fraai ingerichte kraam en heel veel nostalgische foto's is onze vereniging aanwezig op de zomermarkt van Vinkeveen **15 juli a.s.**

Kom gerust even langs; kijk mee naar al die foto's van vroeger en wie weet, **kent u alle antwoorden bij de vragen, die we hebben?!**



Gezocht: fotomateriaal Amstelhoek

Onze vereniging wil in het kader van vijftig jaar buurtvereniging Amstelhoek een fototentoonstelling neerzetten. Wij hebben al een aantal oude foto's, maar deze zijn naar ons idee nog niet voldoende representatief.

Bent u in het bezit van een foto van Amstelhoek, van uw woning van pakweg vijftig, vijfenzeventig of honderd jaar geleden of een ander beeld? Wij scannen het graag. Meerdere personen, die ons één foto kunnen aanbieden, leveren ook een mooi geheel op.



Kunt u ons helpen:

Neem dan contact op met
Marie José van Bunningen,

tel.: 0297-281835

Amstelhoek, Fort bij Uithoorn

Wikimedia Commons

Bernhardlaan Vinkeveen

Onlangs kregen we onderstaande foto van de Bernhardlaan in Vinkeveen aangereikt. Een fotomoment, vastgelegd in de beginjaren zestig van de vorige eeuw. Daaronder een foto van Sven Pothuizen, genomen vanaf de r.k. kerk (vanuit een iets andere hoek) en een foto van Hans van Zwieten met de situatie anno 2015.



Dat er in vijftig jaar een hoop verandert, moge duidelijk zijn.....
Zie u de details? De volkswagen 'bril', de meisjes in rok, het slootje en het achteruitzicht, de lantaarnpalen, kortom het geheel van toen....



Bozenhoven 33, Mijdrecht

Uit het rijke fotoarchief van Nico van Eijk hebben we een aantal foto's gekregen, die we graag met u delen. Het betreft het Mijdrechtse gebouw op Bozenhoven nummer 33, aan de kant van en dicht in de buurt bij de plaatselijke Hema.



In 2005 maakte Nico beide hieronder geplaatste kleurenfoto's.

De precieze feiten en gegevens over het pand zijn ons niet bekend. Wat er nog wel bekend is: vanaf 1914 was het een snoepwinkel tot 5 juni 1935. Het pand werd vervolgens verbouwd tot twee woningen.

Op deze locatie, Wijk A - 135 (nu Bozenhoven 31-33) woonde en werkte ooit barbier/winkelier E. Kouw. Later is het pand bewoond door H. Meijer, maar dat zal voor 1915 zijn geweest, want toen werd dit huidige woonhuis annex winkel daar gebouwd.

Op nummer 31 (de linkerkant van de woning) woonde de fam. Verburg van 19 augustus 1916 tot 18 december 1968. Marius C. Heikens bewoonde het pand van 29 januari 1969 tot 1 november dat jaar en daarna Koenradus J. van Rijn.

Op nummer 33 woonde de familie Mattheus H. Hoogstraten van 22 augustus 1947 tot 4 september 1951. Daarna Pieter Verburg van 22 november 1951 tot 12 mei 1959. Dan komt Hendrik H. Posthuma van 9 juli 1959 tot 11 april 1968, Gerardus J. van der Meer van 23 december 1971 tot 13 juli 1974 en Teunis Kranenburg vanaf 3 oktober 1974. In 1930 werd de winkelpui vervangen door de huidige raampartij.



Belangrijke data

- 15 juli Jaarmarkt Vinkeveen (10.00 – 21.00 uur)
- 7 september Eerste contactavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
- 19 november Algemene Ledenvergadering (Wilnis, gebouw de Schakel), 20.00 uur
- 18 december Optreden Mastreechter Staar (Wilnis, Monument Joh. Den Doper)
- 22 december Eindejaarsbijeenkomst (Wilnis)

Het Dorpshuis te Vinkeveen inclusief onze **oudheidkamer** is in de zomerperiode gesloten van 13 juli t/m 16 augustus.



Wilnis, Dorpsstraat rond 1900

Links kruidenierswinkel O. van Eijk, ter hoogte van nr 54. Later is dit pand opgekocht door koperlager Van Schuppen, die er een nieuwe winkel bouwde. De boerderij ernaast werd bewoond door W. van Sevenhoven.

Op de achtergrond links achter het hekje 'de Vergulde Wagen'.

Let vooral ook op de oude klederdrachten. En: het regenwater werd in die tijd nog afgevoerd via gootjes langs de weg. De plankjes waren om de woningen te bereiken.

Op de foto ook geheel rechts mevrouw Mensing. En mw. Haasje van Herberder; links drie dochters van Van Sevenhoven.

Met vriendelijke groeten, Historische Vereniging De Proosdijlanden

Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden.

Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe bedoelde button op de homepage van onze website: www.proosdijlanden.nl

Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische Vereniging.

