



HISTORISCHE VERENIGING De Proosdijlanden

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het nieuws in ons kwartaalblad De Proosdijkroniek. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website www.proosdijlanden.nl

Croonstadtdlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht
Secretariaat:
E secretariaat@proosdijlanden.nl
Ledenadministratie:
E administratie@proosdijlanden.nl

Augustus 2022

1672 RampZalig

Een korte terugblik op de afgelopen weken (zie ook onze website)

Speciale Kinderwargames op 10 augustus

Net als op 13 juli was er ook 10 augustus weer een speciale Wargame voor kinderen van 8 jaar en ouder. In drie aparte sessies kregen de ruim tien aanwezige jongelui de kans om Abcoude te verdedigen tegen de Franse aanvallers. Een groot succes.



Op de foto's Eltjo Verweij en dochter Aoife in speciale kledij als voorbereiding op de kinderwargames

13 augustus lezing Luuk Berk

Op enthousiaste wijze vertelde Luuk over de belevenissen van de bewoners in onze regio, die in 1672 de rampspoed hebben moeten meemaken. Een mooie aanvulling op de eerdere lezingen (foto's Henk Butink) en een prima opstap naar nog meer...



27 augustus Arie Bloed vertelt over Dominee Selijns

Een ooggetuigenverslag over de aanval op Waverveen

De grootste ramp die Waverveen ooit heeft getroffen is ongetwijfeld de brute overval door Franse militairen tijdens een koude novembernacht in 1672. Tijdens die nacht kwamen enkele tientallen mensen om het leven en viel bijna de helft van alle woningen aan de vlammen ten prooi. Arie Bloed gaat in zijn lezing uitgebreid in op wat er destijds in Waverveen voorviel. In zijn verhaal gebruikt hij de geschriften van de toenmalige predikant van de gereformeerde kerk in het dorpje, ds. Henricus Selijns, die waarschijnlijk al binnen twee weken na de ramp de gebeurtenissen in het Kerkboek beschreef.

U bent van harte welkom: zaterdag 27 augustus in de R.K.-kerk, Kerklaan, Vinkeveen. Aanvang lezing: 13.30 uur, toegang gratis.

Eenmalige presentatie

Het Kerkboek van dominee Selijns zal op deze dag ook te zien zijn in de tentoonstelling. Arie Bloed gaat uitgebreid in op de betekenis van dit unieke geschrift, dat vanuit het kerkbestuur van Waverveen in bewaring is gegeven in het Regionaal Historische Centrum RHCVV in Breukelen, en nu dus eenmalig in Vinkeveen wordt geëxposeerd. Tevens geeft Arie een verhelderende toelichting op de historische prent van Sorious over de aanval op Waverveen. Een absolute aanrader dus, deze lezing, die u natuurlijk kunt koppelen aan het bekijken van de tentoonstelling '1672 RampZalig'.

Arie Bloed is een geboren en getogen Wavervener, die zich na zijn studies geschiedenis en rechten jarenlang heeft bezighouden met internationale veiligheidsvraagstukken. Hij publiceert regelmatig onder meer in kwartaalblad 'De Proosdijkroniek'. Samen met Jan Compier publiceerde hij in 2021 het boek 'Waverveen: van boeren, burgers en buitenlui'.



V.l.n.r.: een ingekleurde versie van de prent van Sorious over de Ramp in Waverveen (archief RHCVV), Arie Bloed, Het kerkboek van dominee Selijns.

Septemбернаummer Proosdijkroniek

In week 37 verspreiden we het septemбернаummer van ons kwartaalblad. Een prachtige, rijk geïllustreerde bloemlezing van ons regionale geschiedenis. Iets om naar uit te zien. Meer over de inhoud op onze website proosdijlanden.nl

Media aandacht

Naast alle persberichten, die zowel online als in de regionale media verschenen, is er meer belangstelling. Zo maakte Fenne van Loon een speciale reportage over de kindwargames; die kunt u via onderstaande links bekijken. De eerste leidt naar RTV Rondevenen, de tweede naar de site van RTV Utrecht.

<https://rtvrondevenen.nl/nieuws/artikel/een-historisch-spel-over-rampjaar-1672-wie-kan-de-fransen-350-jaar-later-wel-verslaan>

<https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3446166/een-historisch-spel-over-rampjaar-1672-wie-kan-de-fransen-350-jaar-later-wel-verslaan>

Tussendoor zocht ook Terence Garnier van het AD contact; hij plaatste op een maandag info in het AD - Groene Hart-editie. De laatste berichten op Facebook bereikten telkens ruim 2000 mensen. Mede door al deze interesse voor ons project zijn we inmiddels ook de 850 bezoekers gepasseerd. Hieronder ook af en toe een aantal mensen uit andere landen (zoals Duitsland, Argentinië, Frankrijk, Zuid Afrika). We zijn blij met alle aandacht die we krijgen. Bent u ook geweest en tevreden met wat u zag: vertel het verder. En vooral ook, komt nog eens terug, bij de volgende lezingen of op andere momenten.

U kunt de tentoonstellingen bezoeken in de R.K.-kerk 'Het Heilig Hart van Jezus', aan de Kerklaan in Vinkeveen. De openingstijden zijn in de maanden juli t/m oktober elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. (foto's Henk Butink)

Uitgebreide informatie over '1672 Rampzalig' is te vinden op www.proosdijlanden.nl

Bibliotheek en documentatie

Als vereniging bezitten we nogal wat documentatiemateriaal over onze regionale geschiedenis. Deze verzameling historisch materiaal is ook toegankelijk voor een breder publiek.

U kunt tevoren thuis al beoordelen of over het onderwerp dat uw belangstelling heeft misschien in onze bibliotheek iets aanwezig is. Daartoe hebben we inmiddels een eerste versie van de catalogus op onze website gezet.

We zijn nu druk bezig om de catalogus te completeren en alle fouten eruit te halen. Hiermee zijn we nu zover gevorderd dat de tweede versie, met een toelichting hoe de catalogus te gebruiken, zeer binnenkort kan worden gepubliceerd.

(<https://www.proosdijlanden.nl/index.php/bibliotheek/catalogus>)

Uw eventuele op- of aanmerkingen over de opzet en bruikbaarheid van deze catalogus op de website horen wij graag en kunt u sturen naar:

info@proosdijlanden.nl

Beeldbank

Ook onze beeldbank bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website (proosdijlanden.nl) om onze collecties te bekijken.

Zo hebben we inmiddels ook een reeks foto's geplaatst van de eerste weekenden van de tentoonstelling '1672 Rampzalig'. Zie ook de Beeldbank/ Actueel archief.

Wie weet meer hiervan?

Op de foto hiernaast staat rechts Jan Schuurman (eigenaar voormalige houthandel aan de Hoofdweg Mijdrecht) en in 2001 overleden.

Wie weet of deze foto in Mijdrecht, of nabijheid, is genomen en dan waar?

Reacties svp naar Hans van Zwieten: hazw@casema.nl



Oudhuijzerweg in 1672

Fietsend op de Oudhuijzerweg in Wilnis, kom je langs de hieronder afgebeelde boerderij. Is het niet fascinerend om te beseffen dat de stenen van deze boerderij 'alles zagen' van de Franse troepen, die op weg waren naar Waverveen, via Wilnis en Mijdrecht, in het begin van november 1672?!

Zoals uitgebreid in onze berichtgeving over 1672 beschreven: Waverveen werd van twee kanten over de binnenring van de Ronde Venen benaderd door de Fransen: westelijk via Wilnis en Mijdrecht en oostelijk vanuit Vinkeveen, via Achterbos.

De boerderij op de Oudhuijzerweg nr. 42, onlangs nog door Henk Butink gefotografeerd, is het enige gebouw langs die binnenring dat er nog staat. In 1672 stond het er dertig jaar. Natuurlijk is het pand in de loop der eeuwen aangepast. Zo lezen we in de monumenten-inventarisatie van de provincie Utrecht 'De Ronde Venen, geschiedenis en architectuur' (Utrecht, 2001): "*De nu als woonhuis in gebruik zijnde langhuisboerderij dateert in oorsprong uit 1642. Het bredere achterhuis, onder een pangedekt zadeldak is van latere datum. Met uitzondering van de voorgevel zijn alle gevels steen voor steen afgebroken en opnieuw opgemetseld. Ook de kap is geheel vernieuwd.*" Ter overdenking...



Waterlinie wandelen

Elza Vis wandelt langs de Oude Hollandse Waterlinie. Op maandag 29 augustus staat de laatste wandeling gepland. En iedere belangstellende kan mee. We staan op een aantal locaties stil bij wat er gebeurd is in het Rampjaar 1672. Het landschap laat het zien en beleven.

Deze derde etappe is een wandeling vanaf bushalte Dreef in Kockengen naar Woerden (station NS) via de markering van de Oude Hollandse Waterlinie (zie foto). We lopen niet door naar Wierickerschans maar maken een rondwandeling vanaf het station door Vestingstad Woerden, het hoofdkwartier in de linie. Toen Lodewijk XIV de republiek aanviel, werd Woerden bezet door de Franse troepen. In de nacht van 10 en 11 oktober 1672 trok stadhouder Willem III op naar Woerden. Maar het lukte hem niet de stad te heroveren en hij moest zich terugtrekken. In de stad herinneren o.m. singels, Arsenaal, Kazerne en Exercitieveld nog aan de Oude Hollandse Waterlinie.



Startpunt: 8.30 u bushalte Dreef in Kockengen.

Eventueel terug vanaf NS station Woerden met bus/trein/eigen vervoer.

Wilt u mee? Opgeven kan via: elzavis2016@gmail.com; tel. 06 23150498. Liefst per mail.

Oranjevasje

Eerbetoon aan 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie met uitgifte nieuw Oranjevasje door Royal Leerdam Crystal

Royal Leerdam Crystal kondigt met trots het originele Oranjevasje aan dat ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie in 2022 wordt uitgegeven. In samenwerking met Stichting Oude Hollandse Waterlinie, die dit jubileumjaar uitgebreid herdenkt en viert met vele activiteiten langs de gehele waterlinie. Dutch designer Wieki Somers maakt een prachtig ontwerp in opdracht van Royal Leerdam Crystal in samenwerking met Sommer Dutch Glass Art.

Met de uitgifte van Oranjevasje Oude Hollandse Waterlinie 350 onderstreept Royal Leerdam Crystal het belang van de Oude Hollandse Waterlinie en de relevante rol die de linie in het heden kan spelen.



Belangrijke data

Tot en met 30 okt Tentoonstelling 1672 RampZalig R.K.-kerk Vinkeveen 13.00 uur

En verder de planning voor de activiteiten tijdens de tentoonstellingsperiode:

Tot en met eind augustus	Wisseltentoonstelling 'Propaganda in de zeventiende eeuw'
Tot en met 30 oktober	Educatieproject groepen 7 basisscholen De Ronde Venen
27 augustus	Lezing Arie Bloed: 'Waverveen in dodelijke Franse storm'
29 augustus	Wandel mee met Elza Vis en beleef de historie
31 augustus	Verhalen Waverveen en Poldermuseum
10 september	Lezing Maarten Ouboter: "De 1672-inundatie, het waterbeheer"
18 september	Tentoonstelling voor 1 dag niet toegankelijk
19 september - 31 oktober	Wisseltentoonstelling Oude Hollandse Waterlinie
24 september	Lezing Vera Verweij: 'Het Rampjaar in beeld gebracht'
15 oktober	Lezing Joke Kok: 'De rampjaren in en voor Utrecht'
30 oktober	Slotdag Tentoonstelling '1672 RampZalig
17 november	Algemene Ledenvergadering Ohk Mijdrecht 20.00 uur
	Lezing 1672 Daan Wolfert Ohk Mijdrecht 20.30 uur

Op de zaterdagmiddagen van de lezingen starten de lezingen om 13.30 uur met aansluitend om 14.30 uur de wargames/ battlefield.

1672 RampZalig

Lid worden van onze vereniging kan door uw gegevens in te vullen op onze website (scan de QR-code hiernaast en vul uw gegevens in).



Of stuur een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te naar administratie@proosdijlanden.nl.

U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, opsturen naar:

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Antwoordnummer 55035, 3640 VB Mijdrecht of u brengt het op het bezoekadres Croonstadtdlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht.



U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift "De Proosdijkroniek". De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een extra bijdrage van € 7,50).

Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden. Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe bedoelde button op de homepage van onze website: www.proosdijlanden.nl

Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische Vereniging.